

Ημερίδα τού Δήμου Ιλίου με θέμα:

Κοινωνική πολιτική, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονομική κρίση

Χαιρετισμός τού Ειδικού Γραμματέως τού Σώματος, καθηγητού κ. **Λαυρεντίου Δελλασούδα**
(18-12-2012)

Κύριε Δήμαρχε, ως εκπρόσωπος τού Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών θέλω, κατ' αρχάς, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους τού Δ. Σ. τού Σώματος για την τιμητική πρόσκληση που μας απευθύνετε και, στη συνέχεια, να χαιρετίσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημερινή εκδήλωσή σας, η οποία αποτελεί πρότυπο προς μίμηση των λοιπών Δήμων για τους εξής λόγους:

(α) Διότι οργανώνεται από έναν Δήμο που απέδειξε εμπράκτως την πρόθεσή του να συμβάλει κατά τρόπο ολοκληρωμένο στην υπέρβαση τής διάκρισης και τής διαφοράς, τόσο με την ανάδειξη (εκ μέρους των δημοτών τού Ιλίου) ενός νέου επιστήμονα –τού κ. Αυγουλά [σημ.: πρόσωπο με πρόβλημα όρασης]– ως μέλους τού Δ.Σ. τού Δήμου τού οποίου ηγείσθε όσο και με την εκλογή του (εκ μέρους τού Δ.Σ. τού Δήμου) σε μια καίρια θέση, αυτή τού Αντιδημάρχου Κοινωνική Πολιτικής.

(β) Διότι, όπως δηλώνει ο υπότιτλος τού θέματος τής ημερίδας [**Καλές πρακτικές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και προοπτική ανάπτυξης κοινωνικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο**], η συμβολή τού τομέα Κοινωνικής Πολιτικής τού Δήμου δεν περιορίζεται, ως συνήθως, σε διακηρυκτική θεωρητική δεοντολογία και σε μετακύλιση των ευθυνών για αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων άνωθεν, δηλαδή σε επίπεδο υπερτοπικό ή κεντρικής εξουσίας, αλλά σε επίπεδο τοπικό και ατομικής ευθύνης και συνευθύνης.

Βέβαια, η μέθοδος τής εξακτίωσης σχετικών δράσεων, παρά την ορθότητά της, τουλάχιστον θεωρητικά, δεν παύει να ενέχει τον κίνδυνο διατήρησης τής διάκρισης και μεγέθυνσης των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση. Διότι η ισότητα, απέναντι στα δικαιώματα και τις ανάγκες, με το περιεχόμενο που την δίδαξε πριν 20 αιώνες Αυτός που τη γέννηση Του θα γιορτάσουν σε λίγες μέρες οι Χριστιανοί όλου τού κόσμου, προϋποθέτει τη συμπληρωματικότητα. Δηλαδή, το συμπλήρωμα που χρειάζεται κάθε πρόσωπο και κάθε τοπική κοινωνία ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της υλικές και πνευματικές.

(γ) Διότι οι ομιλητές, ως απολύτως αρμόδια πρόσωπα σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα, και κατά συνέπεια οι εισηγήσεις τους, αλλά και η συζήτηση που θα επακολουθήσει δεν θα συμβάλουν απλώς στην αντιμετώπιση τού σήμερα αλλά και στον προβληματισμό για τη συνολική επαναχάραξη τού αύριο, αφού –έστω και διαπιστωτικά– μιλάμε πλέον για κρίση αξιών.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι, ενώ πριν 30 περίπου χρόνια διάφορες φωνές υπεραμύνονταν τού κοινωνικού κράτους εξορκίζοντας τη φιλανθρωπία, λίγα χρόνια αργότερα ο καθηγητής Κρεμαλής μιλούσε για το προοδευτικά λιγότερο κοινωνικό κράτος [*Κοινωνική Πρόνοια: Διερεύνηση και αξιολόγηση ενός νέου συστήματος*, Αθήνα: 1990]. Έτσι σήμερα, που το κοινωνικό κράτος μηδενίζεται υπεραμυνόμεστε τού εθελοντισμού, οι συνιστώσες και οι προεκτάσεις του οποίου, βέβαια, διαφέρουν από το μεγαλείο τής στάσης τού Καλού Σαμαρείτη.

Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου –πριν κλείσω τον χαιρετισμό μου– να κάνω επ' ευκαιρία μια αναφορά στα τού οίκου μας, σημειώνοντας ότι –στο πλαίσιο τού προγράμματος των διαλέξεων τού Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών– χθες βράδυ [17.12.12] ο πρώην πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ευάγγελος Θεοδώρου, μίλησε για την «Οικονομική κρίση από χριστιανική σκοπιά», ενώ ο ομιλών έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο ομιλίες με τα εξής θέματα: (i) *Πρόσωπα με αναπηρία: Ισότητα περιβάλλον ποιότητα ζωής* [11.4.2011] και (ii) «*Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία* [7.5.2012] (βλ. κείμενα διαλέξεων: www.somaomotimon.uoa.gr).

Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ τους εμπνευστές, τους διοργανωτές και εκ προοιμίου τους εισηγητές, να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο κ. Αυγουλά –που με τιμά κρατώντας με ενήμερο για την κοινωνική δράση του στον Δήμο– και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ημερίδα και Ελπιδοφόρα Χριστούγεννα σε όλους.