

Εκδημία Καθηγητού Αντωνίου Κ. Δανασσή-Αφεντάκη

Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε πως απεβίωσε ο Ομότιμος Καθηγητής της Παιδαγωγικής και πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Αντώνιος Κ. Δανασσής-Αφεντάκης.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΔΑΝΑΣΣΗΣ – ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στην Φολέγανδρο το 1935.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και με υποτροφία στα Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Φιλοσοφία και Κλασική Φιλολογία, και ήταν πτυχιούχος (Μ.Α) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βόννης στην επιστήμη της Παιδαγωγικής και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του ιδίου Πανεπιστημίου.

Διετέλεσε Καθηγητής της Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Καθηγητής της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφυπηρέτησε ως Ομότιμος Καθηγητής της ίδιας Σχολής.

Ο Αντώνιος Δανασσής υπήρξε Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και άλλων Τμημάτων της ίδιας Σχολής.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου και Πρόεδρος του Αφεντακείου Κληροδοτήματος (1972-2014) ως απόγονος της μεγάλης οικογενείας ευεργετών, στην οποία ανήκε και η Σοφία Αφεντάκη, η περίφημη «Κοιμωμένη του Χαλεπά». Ιδρυτής και Διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής της Φιλοσοφικής Σχολής.

Δημοσίευσε σημαντικά συγγράμματα και μεγάλο αριθμό πρωτότυπων εργασιών, που τον καθιέρωσαν διεθνώς.

Ο Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης λάμπρυνε με την προσωπικότητα και το έργο του την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

=====

In memoriam ANΤΩΝΗΣ ΔΑΝΑΣΣΗΣ

Είναι πολύ οδυνηρές οι στιγμές του αποχωρισμού για την οικογένεια του Αντώνη Δανασσή , αλλά και για εμάς τους συναδέλφους του στο Σώμα Ομοτίμων. Προσωπικά, χάνω έναν πολύ αγαπημένο και πολύτιμο συνάδελφο και φίλο μου, έναν ευπρεπή, ευγενή, καλοσυνάτο, διαλλακτικό, έναν χαρισματικό άνθρωπο, που δεν μπορώ να λησμονήσω.

Ο Αντώνης Δανασσής υπηρέτησε την παιδαγωγική επιστήμη, την ελληνική εκπαίδευση και το Πανεπιστήμιο Αθηνών με συνέπεια, υποδειγματική εργατικότητα και αποτελεσματικότητα, από πολλές θέσεις: του προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας ,του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αντιπρύτανη και Ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου μας. Απ' όπου πέρασε δεν άφησε μόνο αξιόλογο επιστημονικό και διοικητικό έργο αλλά και την ανάμνηση ενός ξεχωριστού ανθρώπου, επιστήμονα και δασκάλου.

Ο μεγάλος λατίνος ποιητής Οράτιος έγραψε για τον εαυτό του “ Non omnis moriar,” εννοώντας ότι μετά τον θάνατό του παραμένει το έργο του. Αυτό ισχύει για τον Αντώνη Δανασσή. Οι μαθητές του, αναγνωρίζοντας το έργο του δασκάλου τους, του αφιέρωσαν έναν τιμητικό τόμο με τίτλο « Η χάρη θέλει αντίχαρη». Στο τέλος της τελετής, που έγινε στο Πανεπιστήμιο, για την επίδοση του τόμου, ο Αντώνης Δανασσής ευχαριστώντας όσους τον τίμησαν, τόνισε με βαθιά συγκίνηση : «Αγάπησα τους φοιτητές μου, διότι πιστεύω στην αποστολή του εκπαιδευτικού να ξεδιπλώσει τον δυναμισμό του μαθητή του» .

Αυτός ήταν ο δάσκαλος Αντώνης Δανασσής. που θα παραμείνει στη μνήμη μας ως ο υπέροχος και σπάνιος συνδυασμός Ανθρώπου και Δασκάλου. Καλό σου ταξίδι , συνάδελφε και ακριβέ μας φίλε Αντώνη , και καλή αντάμωση, γιατί «θανέειν πέπρωται άπασι».

Ομ.καθηγήτρια Στέλλα Πριόβολου

Πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθηνών